

3
voor de prijs van
GEEN

BARCELONA • LONDEN • AMSTERDAM

Citytrippen hoeft niet duur te zijn. Ontdek drie grote steden zonder je rekening te plunderen met deze budgetvriendelijke ideeën.

Ook zonder geld kom je in **BARCELONA** al een heel eind. In het basispakket zitten natuurlijk een wandeling over de beroemde Ramblas met zijn straatartiesten, verdwalen in de straatjes van de wijken El Born en Barri Gòtic, bootjes kijken in Port Vell en een namiddag aan het strand. Nog tijd over? **Vijf ideeën die je geen duit hoeven te kosten.**

1 Museu Nacional d'Art de Catalunya

In het indrukwekkende paleis op de heuvel Montjuïc vind je de grootste collectie romaanse muurschilderingen ter wereld, renaissance- en barokschilders zoals Tiziano en Velázquez, fotografie en moderne kunst van onder andere Picasso, Miró en Gaudí. Via de website kan je vooraf een persoonlijk parcours opstellen langs de stukken die je zeker niet wil missen.

→ museunacional.cat – gratis op zaterdag vanaf 15 uur en de eerste zondag van de maand



2



Museu de la Música

Wat is muziek eigenlijk? En hoe is de muziek door de eeuwen heen veranderd? Volg Orpheus doorheen het museum en je komt het allemaal te weten. Natuurlijk kan je hier ook meer dan vijfhonderd muziekinstrumenten bekijken en wie de handen niet kan thuishouden, mag in de interactieve galerij zelf muziek proberen te maken.

→ w110.bcn.cat/portal/site/MuseuDeLaMusica – gratis op zondag vanaf 15 uur en elke eerste zondag van de maand

3 Jardí Botànic

In de botanische tuin wandel je tussen mediterrane planten die niet alleen uit Europa maar ook uit Zuid-Afrika, Californië, Australië en Chili komen. Maar liefst 1.500 verschillende soorten groeien er op de heuvel die overigens ook een mooi panorama toont op de stad.

→ www.jardibotanic.bcn.es - gratis op zondag vanaf 15 uur en de eerste zondag van de maand



4

Museu d'Història de Catalunya

Trek voldoende tijd uit voor dit interessante museum dat de geschiedenis van Catalonië (prehistorie tot de 21ste eeuw) vertelt in vier verdiepingen. Vooral het gedeelte over de burgeroorlog en de Francoperiode is beklijvend. Het museum is trouwens erg fijn van opzet en de informatie wordt op veel verschillende manieren gepresenteerd.

→ www.mhcat.cat – gratis op de laatste dinsdag van de maand (oktober-juni)



5

Font Màgica

Waterballet en lichtacrobatie: drie of vier avonden per week (afhankelijk van het seizoen) dansen de fonteinen aan de voet van de Montjuïc. Stralen en druppels lichten op in alle kleuren op de tonen van bekende filmmuziek, Disneyhits en meezingers.

TOCH GELD TE VEEL?

Dan is **Palau de la Musica Catalana**

de plek waar je het wil uitgeven. Het paleis is gebouwd door architect Lluís Domènech i Montaner, de (net als Gaudí) modernist die ook het prachtige Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ontwierp. Een gegidste rondleiding door deze muziekdoos en haar mozaïeken, gekleurd glas, sculpturen en ijzerwerk is een aanrader. Wie er graag de muziek bij heeft, boekt ook een ticket voor een symfonisch orkest of flamenco-optreden.

→ www.palaumusica.cat – € 18 voor een rondleiding in het Frans of Engels



Leuk logeren

Praktik Bakery



Boetiekhotel: populaire term voor een hotel dat een luxueuze, eigenzinnige, maar ook intieme sfeer heeft en vaak niet behoort tot een hotelketen. Boetiekhotels worden gekenmerkt door een eigen persoonlijke stijl en accommodatie. Dat is de definitie volgens de moderne encyclopedie Wikipedia. In Barcelona vind je het perfecte voorbeeld in de wijk Eixample. Praktik Bakery is een curiositeit, want hotel en bakkerij in één. Als dat geen motivatie is om 's morgens naar beneden te spurten! Maar het hotel heeft wel meer troeven: pas iets meer dan een jaar open, vlak bij Gaudí's Casa Milà met de gekke schoorstenen, en kamers die minimalistisch zijn van kleur en materiaal (wit, hout, tegels) maar overtuigen met comfort en schoonheid. Ben je meer van de wijn dan van de croissants? Dan is er in de wijk ook Praktik Vinoteca waar je samen met een sommelier je weg kan zoeken (of proeven) tussen negenhonderd flessen wijn.

→ www.hotelpraktikbakery.com (kamer voor twee met ontbijt vanaf € 78)

BARCELONA • LONDEN • AMSTERDAM

Een wandeling over de Queen's Walk van de Tower Bridge naar de Big Ben met onderweg een ommetje over de Millennium Bridge om St Paul's Cathedral te zien. De aflossing van de wacht bij Buckingham Palace. Gratis inkom in bijna alle musea en galerieën, zelfs klassebakken als het British Museum of Tate. Slapen even buiten beschouwing gelaten kom je in **LONDEN** ver voor weinig. Maar **kende je deze vijf gratis-en-voor-niks ideeën al?**

1 Guildhall Art Gallery

Toen men in 1988 begon met de constructie van de kunstgalerij, werden de resten ontdekt van een Romeins amfitheater. Tweehonderd jaar lang vonden hier religieuze ceremonies en gevechten plaats. In de kelder zijn de fundamenten te zien, boven hangen scènes uit de geschiedenis van de stad: schilderijen waarop de brand van 1666, de bouw van de Tower Bridge en Queen Victoria te zien zijn.

→ www.cityoflondon.gov.uk (things to do)



SAMUEL ROBERTS PHOTOGRAPHY

2



Ceremony of the Keys

Al zevenhonderd jaar lang wordt de Tower of London elke avond op dezelfde manier afgesloten. De koningen leven er al lang niet meer, maar de kroonjuwelen worden hier nog altijd bewaard. De bewakers (in traditionele kledij) krijgen een escorte tot aan de poort en wisselen een paar standaardzinnen uit ('God preserve Queen Elizabeth'). Om 21.30 uur ga je binnen, om 22.05 uur sta je weer buiten. Wie getuige wil zijn van deze bijzondere traditie kan (enkel) online een plaats reserveren. Er worden maar vijftig mensen per avond toegelaten, dus snel zijn is de boodschap.

→ www.hrp.org.uk/TowerOfLondon

3 St Martin-in-the-Fields

Elke liefhebber van klassieke muziek kent de kerk op Trafalgar Square wel. Of misschien nog beter The Academy of St Martin-in-the-Fields, een van de beste kamerorkesten ter wereld. Om de muzikale sterren van morgen te leren kennen, kan je elke maandag, dinsdag en vrijdag naar de lunchconcerten waar jong talent een toentje hoger zingt en speelt. Honger? In de crypte kan je vooraf lunchen of na afloop sippen van je *afternoon tea*.

→ www.stmartin-in-the-fields.org



SONQUAN BENG / SHUTTERSTOCK.COM

4 Platform 9 3/4

Als deze titel je helemaal niets zegt, heb je waarschijnlijk ook nog nooit van Harry Potter gehoord. Maar voor de fans (en iedereen die gewoon eens iets gek wil doen) is King's Cross Station tegenwoordig niet te missen. Je kan hier een foto maken van je kinderen terwijl ze tovenaarsgewijs een bagagetrolley door de bakstenen muur duwen. Waar je het magische platform kan vinden? Bij de Harry Potter-gadgetwinkel die je overigens beter mijdt als je je centen niet op magische wijze uit je zak wil zien verdwijnen.

4



5 Meridiaan

Met een voet in het oosten en een voet in het westen. Of pal op de lijn waar alle tijdzones op gebaseerd zijn. Nergens anders worden zo veel voeten gefotografeerd als in Greenwich. Wie dat wil doen bij het koninklijk observatorium moet tegenwoordig betalen. Een goedkopere optie is de voetenfoto te maken in Park Vista, een straat die langs het park loopt. De meridiaan is er weergegeven met klinknagels. Overigens, de heuvel waarop het observatorium staat, toont een van de mooiste panorama's over de stad.

TOCH GELD TE VEEL?

Dan kan je niet onder een avondje **musical** uit. Op Leicester Square zijn er veel verkooppunten, maar een aanrader is het TKTS-kantoor. Zij hangen af van The Society of London Theatre en maken geen winst op de verkoop. Je vindt hier ook lastminutetickets en kan vaak grote kortingen krijgen op toppers als *Les Misérables*, *The Phantom of the Opera* en *The Lion King*.

→ www.tkts.co.uk



EUGENE REGIS / SHUTTERSTOCK.COM

Leuk logeren

Motel One London-Tower Hill

Veel design voor weinig geld, dat is de slogan van de Duitse hotelketen Motel One. Hoe ze dat doen? Door te besparen op zaken die de meeste mensen toch niet gebruiken, zoals een telefoon of een minibar, en sterk in te zetten op die dingen die een verblijf wel fantastisch maken. Echt comfortabele bedden, een regendouche met dikke handdoeken en uitgekiende verlichting. En dan die ramen: vloer tot plafond met zicht op The City, het historische en financiële hart van de stad. Steeds meer hotels maken van de lobby een plek waar gasten kunnen ontspannen en genieten en Motel One is helemaal mee met de trend. De lounge, zoals ze het hier noemen, is ingericht als een gezellige Engelse salon met leren zetels, open haard (al is die dan digitaal) en kroonluchters die verwijzen naar de kroonjuwelen die bewaard worden in de Tower. 's Morgens staat het ontbijtbuffet klaar in diezelfde lounge: vijf soorten broodjes (die met kastanje...), verse fruitsla, eitjes en prima koffie. Wat we ook leuk vinden: Motel One hanteert vaste prijzen en garandeert dat je via hen altijd de beste prijs krijgt. Geen uren kwijt dus met prijsvergelijkingen op verschillende websites. Wie echt goedkoop wil logeren, gaat beter naar een andere stad, want Londen blijft een van de duurste steden van Europa om te overnachten. De 'weinig geld' uit de slogan is hier dus een beetje relatief. Maar waar voor je geld, dat is het zeker.

→ www.motel-one.com (kamer: € 153 voor 2 personen, ontbijt: € 12,90 per persoon).



BARCELONA • LONDEN • AMSTERDAM

Doe een paar musea in **AMSTERDAM** en je bent een stevige stuiver kwijt. Gelukkig zijn er ook nog bezienswaardigheden die je zomaar en voor niks krijgt. Stippel een tocht uit langs de drijvende bloemenmarkt, de monumentale panden aan de grachten, langs het paleis op de Dam en over de Magere Brug die 's avonds prachtig verlicht wordt. Mag het wat meer zijn? **Doe je voordeel met deze vijf tips.**

1 Het Concertgebouw

In de kleine zaal kamermuziek, in de grote zaal orkesten. Elke woensdag tussen 12.30 en 13 uur kan je in Het Concertgebouw een gratis lunchconcert bijwonen. Zo weet je meteen ook hoe een van de beste zalen ter wereld klinkt. Het prachtige, klassieke interieur draagt natuurlijk ook bij aan de ervaring. Probeer een halfuur van tevoren aanwezig te zijn.

→ www.concertgebouw.nl



2



Eye Panorama

Drie jaar geleden ging het Nederlandse filminstituut Eye open. Dat het niet helemaal onopgemerkt voorbijging, heeft vast veel te maken met de erg aparte vorm van het gebouw. Maar de collectie films (46.000!), foto's, affiches en scenario's kan ook wel tellen. De gratis permanente tentoonstelling Panorama toont historische filmapparaten zoals een mutoscoop en een toverlantaarn. Je kan ook naar een mini-cinema of figureren in een filmscène. Actie!

→ www.eyefilm.nl

3 Westerborkpad

1.750 stickers markeren de 340 kilometer lange route van de Hollandse Schouwburg naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het eerste was een verzamelpaats voor Joden, het tweede een kamp als tussenhalte naar Auschwitz en Bergen-Belsen. De proloog vertrekt aan het station en eindigt zes kilometer verder bij de Schouwburg. Je loopt langs de grachten en plaatsen die gelinkt zijn aan de oorlog. Op de site kan je ook audiofragmenten downloaden die je tijdens het wandelen beluistert.

→ www.westerborkluisterpad.nl - www.westerborkpad.nl



4

Schuttersgalerij

Tussen het stadsmuseum en de Begijnenvestee ligt een overdekte steeg waar je zomaar even voor niets groepsportretten kan bewonderen die gemaakt zijn tussen 1530 en 2007. In de eerste plaats zijn dat schuttersstukken oftewel doeken waarop de leden van een schuttersgilde geschilderd zijn (zoals *De Nachtwacht*, maar dat hangt uiteraard in Het Rijksmuseum). Maar ondertussen hangen er bijvoorbeeld ook foto's van de bekende fotograaf Erwin Olaf en ligt er een prachtig tapijt waarin een textielkunstenaar de 179 nationaliteiten van de stad verweven heeft.

→ www.amsterdammuseum.nl

5 NDSM-pont

Voor de rondvaartboten op de kanalen moet je betalen, maar de pontjes over het IJ zijn helemaal gratis. Achter het centraal station kan je bijvoorbeeld het pont nemen naar de NDSM-Werf. Om de vijftien tot dertig minuten vaar je in een kwartier naar de voormalige Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij. Je vaart langs een paar architectuurparels en voorbij een onderzeeër. Op de NDSM-werf zelf kan je neerploffen bij Noorderlicht, Plek of de IJ-Kantine, drie bijzondere plekken om aan het water te drinken of te eten.



TOCH GELD TE VEEL?

Reserveer dan een loge in **Theater Tuschinski**. De bioscoop werd gebouwd in de jaren twintig in opdracht van Tuschinski, Jood en bioscoopmagnaat. Zijn stijl? Flamboyant, weelderig, extravagant. Zijn 'filmkathedraal' kreeg torens, keramieksculpturen en smeedijzeren versieringen. Binnenin handgeknoppte tapijten, muurschilderingen en een spinnenwebland. Je kan een rondleiding volgen of gewoon naar de film gaan. Dat mag in stijl zijn, dus een plekje op het balkon of een tweezitfauteuil in een loge is een optie Tuschinski waardig.

→ www.pathe.nl - € 41 voor 2 personen in een loge (film, drank en hapje)



Leuk logeren

Hotel Not Hotel

Is het nu wel of geen hotel? Je slaapt in een bed, kan douchen en ontbijten met broodjes en croissants. Een hotel dus. Maar als je onder 'hotel' ook lange gangen met identieke rechthoekige kamers verstaat, dan is dit *not hotel*. In een langgerekte ruimte staan een tramwagentje, wat fietsen, en een vreemd uitzienend huisje met houtsnijwerk. De fietsen zijn te huur, in het huisje en de tram kan je slapen. De ruimte was bedoeld als overdekte passage naar de moskee. Onder de bogen zouden Turkse winkeltjes komen. Maar de buurtbewoners kwamen in protest en er werd dus een nieuwe bestemming gezocht. Een hotel dat geen hotel is dus. Met op de galerijen lange boekenkasten waarachter kamertjes verborgen zitten. En overall grappige en tot de verbeelding sprekende details. Hoogst origineel, maar niet voor mensen die claustrofobische neigingen hebben of erg op luxe gesteld zijn: de meeste kamers zijn net groot genoeg voor een bed, hebben geen raam, enkel een ventilator en geen eigen badkamer. Een haardroger, oorstopen of een leeslichtje nodig? Die krijg je bij de receptie. Net als 'geluk, een schouderklopje of modeadvies'. Geweldig, die humor.

→ www.hotelnothotel.com (kamer: vanaf € 60 voor 2 personen, ontbijt: € 9 per persoon)

