

De beste tips voor logeeradressen, reisgidsen en bijzondere reiseideeën rond de Méditerranée.



Warming-up

Als de vijftienjarige Isabel Marant een naaimachine krijgt, bewerkt ze oude jasjes zodat ze precies kan dragen wat ze zelf wil. Nog steeds zijn Marants ontwerpen te herkennen aan haar eigenzinnige stijl. Voor

deze sjaal koos ze voor een mix van kasjmier en wol, houdt je lekker warm op koude dagen. *Isabel Marant, jasmin striped cashmere and wool-blend scarf, prijs € 490, www.net-a-porter.com.*



Salud!

De Nederlandse Claartje geniet van een goed glas wijn bij de maaltijd. Maar waar we bij eten vaak gemakkelijk kunnen aanwijzen waarom we iets wel of niet lekker vinden, ligt dit met wijn lastiger. Daarom organiseert de vinologe in spe wijnproeverijen in de hippe Barcelonese wijk El Born. Je begint met een glas Catalaanse cava om de smaakpapillen wakker te schudden,

vervolgens leer je typisch Spaanse smaken kennen met twee witte en twee rode wijnen en maak je onder het genot van bijpassende hapjes kennis met gangbare wijnspijscombinaties. *De proeverij duurt 2 uur, is dagelijks om 17.00 uur te reserveren en kost € 30 per persoon (mogelijk in Nederlands en Engels), tel. +34 628 200284, www.blendandbottled.com.*



Straatkunst op Djerba

150 kunstenaars werkten mee aan het project Djerbahood, een verzameling straatkunstwerken in het dorpje Erriadh op het Tunesische schiereiland Djerba. Een verroeste poort bleek de perfecte achtergrond voor het portret van een oude man en een afgebladderde koepel werd het hoofd van een octopus. De Belgische Isabelle en Gérard begonnen op Djerba een aantal jaar geleden Dar Bibine, hun gasthuis in een

traditionele *houch*, met vijf kamers en een binnenplaats met zwembad. De eigenaren zijn grote liefhebbers van design, wat duidelijk te zien is aan de meubels van Starck, Gehry en Citterio waarmee de kamers zijn ingericht. *Vanaf € 120 per nacht, met ontbijt. Dar Bibine, Rue Abdel Wahab, Erriadh, Djerba, Tunesië, tel. +216 94 712482, www.darbibine.com. Zie ook www.djerbahood.com!*



GASTRONOMISCH GIRONA

Lang voordat de naam Costa Brava voor de noordoostkust van Spanje ingeburgerd was, opende aan het strand van het dorp l'Escalà al een hotel: Villa Teresita, uitvalsbasis voor archeologen die de ruïnes van Empúries onderzochten. De naam van het bijbehorende restaurant herinnert nog aan de begindagen van het hotel, maar verder is Hostal Empúries meegegroeid met zijn gasten. Tip: het gastronomische

arrangement, met een overnachting, een diner van chef-kok Rafa Peña, een behandeling in de spa en een fles wijn bij aankomst. *Vanaf € 85 voor twee personen per nacht. Het culinaire arrangement kost € 340 voor twee personen (niet in het hoogseizoen). Hostal Spa Empúries, Platja de Portitxol, l'Escalà, Girona, Spanje, tel. +34 972 982936, www.hostalempuries.com.*



Op de Eolische Eilanden, de vulkanische archipel tussen Sicilië en het Italiaanse vasteland, zijn heel wat films opgenomen. Zo nam Roberto Rossellini er in 1950 zijn kas-kraker *Stromboli* op en wordt het rode huisje uit de klassieker *Il Postino* (1994) verhuurd aan enthousiaste filmfanaten. Maar minstens zo legendarisch is het beroemde Hotel Raya op Panarea, het kleinste eiland van de archipel. Eigenaren Myriam en Paolo, inmiddels in de tachtig, vestigden hier in de jaren zestig een boetiekhotel

waarmee ze hun tijd ver voor-uit waren. Ze toverden het arme visserseiland langzaam maar zeker om tot een geliefde vakantiebestemming voor welgestelde Italianen en de internationale jetset. In juli en augustus is het hier nogal druk, maar de rest van het jaar geniet je van weldadige rust en een wonderschone omgeving. Net als in de film. *Vanaf €180 voor twee personen per nacht, inclusief ontbijt. Hotel Raya, Panarea, Eolische Eilanden, Italië, tel. +39 090 983013. www.hotelraya.it.*

Madeira's sluiptwegen

Om op Madeira de vele bananen- en suikerrietplantages van water te kunnen voorzien,



bedacht men al in de 15de eeuw een systeem waarbij zogenaamde *levadas* (open irrigatiekanalen) werden gebouwd. Tegenwoordig zijn de paden naast de *levadas* geliefd onder wandelaars, omdat ze leiden tot diep in de laurierbossen, waar je alleen te voet kunt komen. Uitrusten kan 's avonds bij Estalagem da Ponta do Sol, een omgebouwde *quinta* vanwaar je mooi uitkijkt over zee. *Vanaf €65 per nacht, inclusief ontbijt. Estalagem Ponta do Sol, Quinta da Rochinha, Ponta do Sol, Madeira, Portugal, tel. +351 291 970200, www.pontadosol.com.*

De wereld rond



Bijhouden waar je allemaal geweest bent of juist een verlanglijst maken voor toekomstige bestemmingen? Op deze kurken

wereldbol pin je je niet vast, een aanpassing is zo gemaakt! *Suck UK, Corkglobe, €117,50, www.dezwerver.nl.*



Koninklijke fabriek

In 1739 liet de Franse koning Lodewijk XV een stoffenfabriek bouwen in Montolieu, een dorpje in de Aude vlakbij Carcassonne. Er worden allang geen koninklijke lakens meer gemaakt, maar het oude gebouw staat er nog steeds. De Nederlandse Bart en Marieke runnen hier sinds 2003 La Manufacture Royale, waar ze appartementen en kamers verhuren. Achter het huis ligt een flinke tuin waar je naar hartenlust boeken kunt

lezen: Montolieu staat tegenwoordig bekend als boekendorp en telt maar liefst vijftien boekwinkels – op minder dan duizend inwoners! *Vanaf €75 voor twee personen per nacht voor de kamers, €750 per week voor een vierpersoonsappartement. Ook het hele huis is te huur (max. 24 personen), prijs op aanvraag. La Manufacture Royale, Impasse de la Manufacture, Montolieu, Frankrijk, tel. +33 (0)4 68248967, www.manufacture.nl.*



NOMADENBESTAAN

Onderhandelen op de geitenmarkt, je tent opzetten, goed voor je kameel zorgen: er komt heel wat kijken bij het nomadenleven in de woestijn. Barrio Life biedt een veertien-daagse culturele woestijnreis, waarbij je in een nomadenkaravaan door de Marokkaanse Sahara trekt, net als vroeger de handelskaravanen die in 52 dagen naar Timboektoe in

Mali trokken. Brood bakken in het zand, luisteren naar eeuwenoude verhalen en slapen onder de sterren... *Culturele woestijnreis en Saharatrektocht, individuele reis vanaf €1149 per persoon, €1899 per persoon voor een iets langere groepsreis, inclusief overnachtingen en de meeste maaltijden, exclusief vlucht. www.barrio-life.nl*



Thuis in Libanon

Je kunt een land niet écht leren kennen zonder de bewoners te ontmoeten. Een groep jonge Libanezen zette daarom L'Hote Libanais op, een netwerk van bijzondere slaap-adresjes bij Libanese families thuis. Zo kun je bij Jamil in Beiroet slapen in zijn in 1929 gebouwde familiehuis, vertelt

Jacqueline je alles over de Qadishavallei waar ze al haar hele leven woont en heet Colette je graag welkom in haar droomhuis in de kustplaats Batroun. *Prijzen verschillen per adres, maar starten bij €62 voor twee personen per nacht, inclusief ontbijt. www.hotelibanais.com*



Op de plek waar de laatste sultans van het Ottomaanse rijk woonden, de vrouw van Napoleon III waarschijnlijk een liefdesaffaire had met de sultan en de openingsceremonie van het Ottomaanse parlement plaatsvond, lag tot in de jaren negentig een voetbalveld. Na een verwoestende brand in 1910 duurde het namelijk tot in 1992

voordat Ciragan Palace na een grootse renovatie de deuren opende als vijfsterrenhotel – tot die tijd lag het terrein lange tijd braak. Tegenwoordig ben je hier weer helemaal de koning te rijk, zeker als je vanuit het zwembad uitkijkt over de schepen die voorbijvaren over de Bosporus... *Vanaf €296 voor twee personen per nacht. Ciragan Palace Kempinski, Ciragan Caddesi 32, Istanbul, Turkije, tel. +90 212 3264646, www.kempinski.com/istanbul.*



Warme broodjes

De geur van versgebakken brood komt je tegemoet als je dit pas geopende hotel in Barcelona binnenstapt. In de lobby van Hotel Praktik Bakery zit namelijk een vestiging van Baluard, een van de meest geliefde bakkers van de stad. De kamers hebben een indus-

trieel tintje met metrotegels, details van messing en zwarte metalen bedlampen. *Vanaf €90 voor twee personen per nacht. Hotel Praktik Bakery, Provença 279, Barcelona, Spanje, tel. +34 93 4880061, hotelpraktikbakery.com.*



Het grote genieten

Taalbarrières, cultuurverschillen en bureaucratische rompslomp: emigreren is nogal wat. Marjan en haar man Tom vertrokken enkele jaren geleden voorgoed naar Spanje en hebben hun opstartproblemen, die Marjan beschreef in *Leven onder de Spaanse zon*, inmiddels

overwonnen. Nu is het tijd voor het grote genieten: Marjan vertelt er alles over in haar nieuwe boek over hun emigratieavontuur. *Marjan van Dorpe, 'Een zonnig leven in Spanje', Uitgeverij Grenzenloos, ISBN 9789461850980, € 16,95.*



TIJD VOOR BEZINNING

De winst na een verblijf in Companhia das Culturas in het zuidoosten van de Portugese Algarve: een leeg hoofd, een uitgerust lijf en goede moed om de Nederlandse winter door te komen. Deze boerderij werd in 2008 door architect Pedro Ressano García omgebouwd tot een klein hotel speciaal voor natuur- en cultuurliefhebbers. Televisie of achtergrondmuziek zul je hier niet vinden, wel kun je afhankelijk van het

seizoen helpen met de groente- en fruitoogst, yoga- of danslessen volgen, prachtige wandelingen maken in de omgeving of simpelweg genieten van de rust. *Vanaf € 115 voor twee personen per nacht, inclusief ontbijt, minimaal verblijf van twee nachten. Companhia das Culturas, Fazenda s. Bartolomeu, Rua do Monte Grande, Castro Marim, Portugal, tel. +351 281 957062, companhiadasculturas.com.*



Huizen van de toekomst



Zelfvoorzienend in energie en nul CO₂-uitstoot: in de Casas Bioclimaticás in het zuiden van Tenerife kun je volledig klimaat-neutraal logeren. Ze staan op een terrein van een technologisch instituut voor duurzame energie en zijn gebouwd om te onderzoeken welk ontwerp het best werkt in warme gebieden, maar ze voldoen tegelijkertijd aan alle gemakken

die je je kunt wensen van een vakantiehuis, waaronder een terras, wifi, en desgewenst een ecologisch boodschappenpakket bij aankomst. *Vanaf € 100 per nacht (minimaal verblijf van drie nachten). Casas Bioclimaticás, Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje, tel. +34 922 747758, casas.iter.es.*

Lekker overzichtelijk

Alles willen zien in één vakantie is in de meeste landen een onmogelijke opgave. In deze dwergstaatjes kom je een heel eind.

Andorra Om de Moren toegang tot het christelijke Frankrijk te beletten, stichtte Karel de Grote in 795 een bufferzone tussen het huidige Spanje en Frankrijk: de Marca Hispánica. De laatste onafhankelijke overlevende staat is Andorra, waar je in de wintermaanden mooi kunt skiën.

San Marino Deze enclave in het midden van

Italië werd in 31 na Christus gesticht en is daarmee de oudste republiek van Europa. Probeer als je er bent vooral eens de Torta Tre Monti, een handgemaakte laagjestaart gemaakt van wafel, chocolade en hazelnoot.

Monaco De meest dichtbevolkte onafhankelijke staat ter wereld. Op een oppervlakte van iets meer dan twee vierkante kilometer wonen meer dan dertigduizend mensen.

In het aan Frankrijk grenzende belastingparadijs is overigens slechts 17% van de inwoners Monegask, verder maken vooral Fransen en Italianen er de dienst uit.





Magisch maanlandschap

Grillig uitgeslepen rotsen, uitgestrekte zandvlaktes en droge ravijnen: je hebt bijna het idee dat je op de maan

bent beland als je rondloopt in het Spaanse natuurpark Bardenas Reales. Deze halfwoestijn in het zuidoosten van Navarra is door Unesco uitgeroepen tot biosfeerreservaat, wat inhoudt dat het ecosysteem in het gebied erkend en beschermd wordt. In Aire de Bardenas slaap je middenin dit bijzondere gebied. 's Nachts bekijk je de sterren vanuit het enorme kubusvormige raam of vanuit de hot tub op je privépatio: aan jou de keus.

Vanaf € 165 voor twee personen per nacht. Aire de Bardenas, Ctra. de Ejea, Tudela, Spanje, tel. +34 948 116666, www.airedeardenas.com.

Nieuw leven



De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan: het slaperige stadje Novigrad in Kroatië ligt goed verstopt achter een fjord. Toch heeft zich hier de laatste jaren flink wat afgespeeld. Tijdens en na de bezetting in de jaren negentig werden alle huizen hier beschadigd en geplunderd. Toen de bevolking na de oorlog terugkeerde, was het architectonische erfgoed begrijpelijkerwijs niet de eerste prioriteit. Het leven werd opgepakt door 'tijdelijke' reparaties uit te voeren die in

veel gevallen permanent bleken. Kunstenaar Boris Kajmak woont inmiddels in Berlijn, maar begon in 2011 aan een grondige renovatie van een oud stenen huis in zijn geboortestad. Kleine imperfecties accentueerde Kajmak juist, zodat het speciale karakter van het huis goed naar voren komt. *Vanaf € 75 per nacht, verblijf van minimaal een week. Kuca Kamena, Novigrad, Dalmatië, Kroatië, tel. +49 176 8044 2586, www.kucakamena.com.*



KAMPEREN IN STIJL

Een bed gemaakt van de pallets waarin de eerste lodgetent de reis naar Italië maakte, antieke meubels die ooit de huizen van hun grootouders sierden en een antieke aluminium badkuip uit Engeland: saai of sober zijn de tenten van Emanuela en Federico allerminst. Op een half uur van Venetië, op het platteland waar de Venetiaanse adel vroeger zijn buitenhuizen bouwde, ligt Glamping Canonici di San Marco: vier ruime lodgetenten die qua inrichting nauwelijks onderdoen voor een villa. Venetië is heerlijk rustig in de winter en je hoeft niet bang te zijn om het koud te krijgen: met de gietijzeren kachels is het binnen altijd behaaglijk.

Vanaf € 120 per nacht, inclusief ontbijt en huurfietsen. Glamping Canonici, Via Accoppè Fratte 14, Mirano, Italië, tel. +39 340 7513727, www.glampingcanonici.com.



Marokkaans ruitje

Ze geven het eerlijk toe: Alisa en Kym shoppen tijdens hun reizen liever dan dat ze monumenten bezoeken. Op hun website staan de leukste vondsten die ze deden in dertien

landen. Zoals deze kleurige Marokkaanse pantoffels, gemaakt van traditionele berberstoffen. *Shop Latitude, Plaid babbouche-slippers, prijs € 42,75, shoplatitude.com.*



Ronde van Turkije

Duizend kilometer fietsen dwars door de binnenlanden van Turkije: van Istanbul in het noorden tot het schiereiland van Egirdir. Onderweg doorkruis je de meest uiteenlopende landschappen, van de groene Menderesvallei tot de kalkterrassen van Pamukkale... De geadviseerde reisduur is vier weken, maar het

grote voordeel van deze fietsreis is dat je eigen baas bent. Ergens langer blijven? Geen probleem, met alle gegevens in het fietsrouteboekje plan je zelf je route. *Vanaf € 877 per persoon, inclusief vlucht, transfers met ingepakte fiets van en naar het vliegveld en in totaal vijf overnachtingen. www.azvol.nl*



Skiën in Kosovo

Het is misschien niet de meest voor de hand liggende wintersportbestemming, maar daarom zeker niet minder de moeite waard: Kosovo. In 2008 scheidde het land zich af van Servië en werd daarmee een onafhankelijke staat en het jongste land van Europa. Vlakbij de hoofdstad Pristina ligt Hotel Gračanica, ontworpen door de Zwitsers-

Kosovaarse architect Bujar Nrecaj. Bresovica, het grootste wintersportgebied van het land, is vanaf hier in anderhalf uur te bereiken. *Vanaf € 72 voor twee personen per nacht, inclusief ontbijt. Hotel Gračanica, Ul. Dragana Ristica, Gračanica, Kosovo, tel. +381 038 729888, www.hotelgracanica.com.*



Wijn & wellness

Een scrub op basis van druivenpitten, een pakking van honing en wijn en een bad in een wijvat: het is wijn, wijn en nog eens wijn bij Les Sources de Caudalie. Een bijzonder hotel middenin een wijngaard, en er ligt ook nog eens een natuurlijke warmwaterbron onder het terrein, vandaar de vele *vinotherapie*-behandelingen. Wie na het

relaxen 'ouderwets' wil genieten van wijn uit een glas kan terecht in de wijnkelder, die met meer dan vijftienduizend flessen vast uitkomst biedt... *Vanaf € 240 per nacht. Les Sources de Caudalie, Chemin de Smith Haut Lafitte, Bordeaux-Martillac, Frankrijk, tel. +33 (0)5 57838383, www.sources-caudalie.com.*